

Materiale til Jordan rundt på et spejdermøde

Kenya

"Velkommen til Kenya. Jeg hedder Simbala og bor her i denne landsby med min far og hans fire koner og mine 15 søskende. Mig og mine søskende har altså ikke den samme mor allesammen, men det tænker jeg aldrig over. Faktisk synes jeg bare, at det er godt at have så mange søskende, for så er vi mange til at hjælpe hinanden ude i marken, når der skal høstes og sås. Men det er også fint at have så mange mødre, for så er der også altid en, der har tid til at hjælpe mig, når der er noget, jeg ikke selv kan. Jeg skal snart have en lillesøster eller -bror mere. Det glæder jeg mig til, for så skal vi holde fest og danse og spise god mad. Når vi holder fest, afholder vi altid en konkurrence om, hvem der kan hoppe højest - det er en del af dansen. Vil I ikke hjælpe mig med at øve mig i at hoppe højt?"

Lad spirerne øve sig i at hoppe højt og afhold en "hvem kan hoppe højest" - konkurrence.

Italien

"Velkommen til Italien. Jeg hedder Francesca. Jeg bor her i dette lille hus sammen med min mor og far og min søster og mine bedsteforældre. Mine bedsteforældre bor sammen med os, fordi de er gamle og derfor ikke kan klare alting selv længere. Min bedstefar kan f.eks. ikke se til at køre bilen længere, og derfor bliver min far nødt til at køre, når bedstefar skal til læge f.eks. Min bedstemor kan ikke længere holde til at bære tunge indkøbsposer hjem fra supermarkedet, og bedstemor laver det bedste mad, så derfor hjælper mor og

mig hende med at bære. Min mor og far arbejder meget, men til gengæld er bedstemor og bedstefar altid hjemme, når jeg kommer hjem fra skole, så der er altid nogen at snakke med, og så kan de hjælpe mig med mine lektier. Fordi mor og far arbejder så meget, så er det bedstemor, der laver aftensmaden til os - og heldigvis får jeg tit lov til at hjælpe. I aften skal vi have pizza, som laves på en stenplade, så bunden bliver ekstra god. Vil I være med til at lave pizza?"

Lad spirerne putte fyld på deres egen (eller gruppens) pizza. Varm pizzaen på bål på varme flade sten.

Kina

"Velkommen til Kina. Jeg hedder Yang. Jeg bor her i Beijing, som er Kinas hovedstad. Jeg bor i en lille bitte lejlighed sammen med min mor og far på 35. sal. Her i Beijing bor der mange millioner mennesker, så der er mennesker over det hele. Fordi der er så mange mennesker her i Kina, har regeringen bestemt, at hver familie kun må få et barn - der er simpelthen ikke plads til flere mennesker her i Kina, synes de. Det er derfor, at jeg ingen søskende har, min mor og far må ikke få flere børn. Selvom det nogle gange er lidt kedeligt ikke at have nogen søskende at lege med, så gør det ikke så meget, for mine venner er jo også enebørn, så kan vi jo lege med hinanden. Jeg tror tit, at jeg bliver forkælet af mine forældre, fordi jeg er enebarn. Jeg får store fødselsdagsgaver og får altid lov at bestemme hvilken slags slik vi skal have om lørdagen og den slags. Til gengæld er der jo også kun mig til at hjælpe med alt det praktiske herhjemme, f.eks. skal jeg altid hjælpe med at vaske op. Heldigvis spiser vi med pinde, og de er ikke svære at vaske op. Vil I ikke lære at spise med pinde?"

Lav en stafet, hvor spirerne skal løbe med en køkkensvamp, som de holder fast med kinesiske spisepinde. Efterfølgende kan pigerne prøve at spise en figen med pindene, hvis de kan fange den.

USA

"Velkommen til USA. Jeg hedder Britney. Jeg bor i et kæmpe hus med tre fine stuer, fem badeværelser og syv soveværelser. Jeg har selv to værelser, ét hvor jeg sover, og et hvor alt mit legetøj ligger. Huset er så stort, at man skal køre på løbehjul for at komme fra den ene ende til den anden uden at blive træt, men det må jeg ikke særlig tit. Jeg bor her sammen med min mor og far - og så min nanny. Min nanny er hende, der passer mig, når mine forældre er ude at rejse - og det er de tit. De rejser nemlig meget med deres arbejde, og man skal arbejde meget for at have penge til at bo i sådan et stort hus, siger de. Alle mine venner synes, at det er sejt, at jeg bor i så stort et hus, og de synes også, at det er sejt, at mine forældre rejser så meget. Det synes jeg nu ikke, for jeg må aldrig komme med, og derfor ser jeg ikke mor og far særligt meget. Hver uge sender jeg dem derfor et brev, hvor jeg fortæller, hvad jeg laver. Jeg kan ikke skrive særligt godt, men så hjælper nanny mig, for hun siger, at det er vigtigt, at man lærer at skrive, men ellers tegner jeg bare det, jeg gerne vil fortælle. Vil I ikke være med til at skrive et brev til jeres forældre?"

Lad spirerne skrive/tegne et postkort til deres mor eller far, hvor de fortæller, hvad de har lavet i dag.

Australien

"Velkommen til Australien. Jeg hedder Sue. Jeg er lige begyndt i skole, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg synes, det er sjovt alt det med bogstaver, og jeg kan både skrive min mors, fars og

søsters navn allerede – og så mit eget selvfølgelig. Men selvom jeg går i skole, så har jeg ingen klassekammerater, og jeg har aldrig set mine lærere. Jeg går nemlig i skole herhjemme. Jeg har heller ingen skoletaske, for sådan én skal jeg ikke bruge - til gengæld har jeg fået det fedeste penalhus. Grunden til at jeg går i skole herhjemme er, at den nærmeste skole ligger 300 km væk, så det ville tage mig fire timer at køre derhen i bus. Derfor sender min lærer mine bøger til mig med posten, jeg afleverer mine lektier via e-mail, og vi taler sammen over en speciel radio, som nærmest virker som en walkie-talkie, der rækker meget langt. Vil I ikke være med til at lege skole? Så kan vi lave vores egne radioer.

Lav dåseradioer, så spirerne kan tale sammen på afstand, som Sue gør det med sine lærere. Lad spirerne gå sammen to og to. Giv dem hver en tom konservesdåse, hvor låget er helt fjernet. Lav et lille hul i bunden af dåsen. Tag et langt stykke sisalgarn (ca. to-tre meter). Bind dåserne sammen ved at stikke snoren igennem hullet på den ene dåse, og bind en knude. Gør det samme med den anden ende af snoren i den anden dåse.

Materialer:

Print af historierne til posterne

Postkort eller papir

Tusser og kuglepenne

Rene, tomme konservesdåser

Sisalgarn eller nylonsnor

Pizzadej og -fyld

Store flade sten til bålet, som pizzaen kan varmes på

Kinesiske spisepinde

Figner

Køkkensvampe